

Αθήνα 13/3/2013

## ΕΡΩΤΗΣΗ

**ΠΡΟΣ**

**1.τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Πάνο Παναγιωτόπουλο**

**2.τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ.Νικόλαο Δένδια**

**3. τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα**

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας σε μία ευνομούμενη πολιτεία έχουν καίριο και ουσιαστικό ρόλο στην εμπέδωση και στην διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας, δύο καίριων αγαθών επί των οποίων στηρίζεται η ίδια η πολιτεία. Και τούτο διότι χωρίς αυτά, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί αφενός η ύπαρξη και η συνέχεια της πολιτείας και αφετέρου η δημόσια ασφάλεια ,η ομαλή κοινωνική συμβίωση και η κοινωνική ειρήνη.

Ενώ ,λοιπόν, η πολιτεία έχει εμπιστευτεί στους ενστόλους την προστασία της εθνικής κυριαρχίας ,της δημόσιας ασφάλειας και τάξης ,οι οποίοι ως εκ του αντικειμένου της εργασίας τους και των υπηρεσιών τους προς την πατρίδα, φέρουν τεράστιο φορτίο ,αφού είναι η μόνη κοινωνική ομάδα η ύπαρξη της οποίας συναρτάται ευθέως με την λειτουργία του κράτους ,αυτή η κοινωνική ομάδα κλήθηκε να συμβάλει στην Εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και την δημοσιονομική εξυγίανση με δυσβάστακτες μισθολογικές περικοπές που είναι όλως δυσανάλογες προς το ευρέως αναγνωρισμένο έργο που παράσχουν ενόψει της φύσης του και της ειδικής αποστολής που επιτελούν. Αυτό ,όμως, έχει ως αποτέλεσμα να υφίσταται μισθολογικές στρεβλώσεις που δεν δικαιολογούνται και δεν είναι ανεκτές επ' ουδενί σε μια ευνομούμενη πολιτεία, έχοντας ως εκ τούτου κυριολεκτικά εξαθλιώσει τους ενστόλους και τις οικογένειές τους.

Πέραν δε των υφισταμένων μειώσεων ,με αφορμή το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα « Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,επιμερίζονται και νέες περικοπές των προϋπολογισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας ,του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος κατά αρκετά εκατομμύρια Ευρώ. Οι υφιστάμενες ,όμως ,και οι ανεμενόμενες από το 2014 μισθολογικές μειώσεις στους ένστολους(εν ενεργεία και συνταξιούχους),έχουν ,εν συγκρίσει με το δημοσιονομικό όφελος ,πολλαπλασιαστικά δυσμενείς συνέπειες τόσο στους ίδιους και τις οικογένειες τους, όσο και στην ίδια την λειτουργία του κράτους σε μια περίοδο μάλιστα που ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι κρίσιμος. Οι μειώσεις αυτές θα πλήξουν το φρόνημα των ενστόλων ,πράγμα που οφείλουμε να αποτρέψουμε

εγκαίρως, λαμβάνοντας περαιτέρω ειδική μέριμνα για διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και για τους συνταξιούχους.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί:

1. Ποια η θέση της Κυβερνήσεως αναφορικά με τα ανωτέρα τιθέμενα ζητήματα;

2. Έχουν συνεκτιμηθεί από την Κυβέρνηση οι συνέπειες των υφιστάμενων και των όποιων νέων μισθολογικών περικοπών αναφορικά με το αξιόμαχο ενστόλων, την αποστολή τους εν γένει και της αποτελεσματικότητας που οφείλουν να έχουν; Και αν ναι ,τι προτίθεται να κάνει προς την αποτροπή των συνεπειών αυτών και προς εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους;

3. Ποια μετρά προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση ούτως ώστε να μην εφαρμοστούν οι νέες μισθολογικές περικοπές στους ενστόλους(εν ενεργεία και συνταξιούχους);Υπάρχει σχετική βούληση της Κυβέρνησης να οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της χώρας μας αναφορικά με το ζήτημα αυτό ούτως ώστε να αποφευχθούν νέες περικοπες;